

*Pater Sangers
op losse schroeven*

Mag ik U een goede raad geven? Gaat u toch even zitten, om te vernemen dat er een boek zal verschijnen over één van uw kennissen, zeg maar gerust vrienden.

U kent toch Pater Sangers? Natuurlijk! Wie kent Pater Sangers niet! We kennen hem allemaal, die biddende pater uit Stevensweert-Maaseik, die fervente aanhager van de lachende kerk, die grote Limburger met zijn boeiende en soms schalkse stem, die eenvoudige volksmens met het warme hart? Wie kent niet de predikant Sangers, de historicus Sangers, dé Sangers van het woonwagen-werk...?

U kent hem toch ook, onze Pater Sangers? Wellicht heeft u hem meermaals ontmoet, tijdens een voordracht, een bedevaart, een avondje humor, een schuttersfeest, een tentoonstelling, of... en dat is nog zoveel waardevoller, u heeft hem ontmoet als mens, zomaar, gewoon en eenvoudig in zijn dienstbaarheid en zijn christelijke bekommernis om het wel en wee van iedereen zonder aanzien des persoons.

Over deze fantastische priester die zijn warme menselijkheid vanuit een waarachtig geloof dagelijks als joker inzet, handelt nu een fascinerend boek dat einde oktober begin november zal verschijnen. 'Pater Sangers op losse schroeven' is beslist geen glorificatie, maar wel een pluriforme getuigenis en een illustratie van het veelomvattende dagdagelijkse leven van deze Maaseiker Kruisheer. Het boek werd samengesteld naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Willem Sangers, die in 1984 zijn gouden professiefeest zal vieren. Het bestaat uit twee delen. In een eerste deel treft de geïnteresseerde lezer biografische realia aan (levenbeschrijving, ephemeriden van 1983, dag na dag opgetekend en van ludieke commentaar voorzien, bibliografische nota's...). Het tweede deel is volledig gewijd aan getuigenissen over Pater Sangers. Uit de vele ingestuurde bijdragen werden er een vijftigtal weerhouden, waaronder die van staatsminister Willy Claes, Gerard Walschap, Louis Verbeek, prof. dr. E. Lousse, Magister-Generaal L. Graus, Jozef van Overstraeten, Phil Bosmans, Tuur Wouters, A. Horsmans, Tony Van Wijck, aalmoezenier Tei Op 't Veld, L. Bürgens, J. Peters, J. Wauben-Jaeger, Willy Caron, J. A. Knoors . . .

Van dit belangrijke werk zullen slechts een beperkt aantal exemplaren worden gedrukt. Het boek kan enkel bekomen worden via vòòrintekening. Dat kunt u door 500 BF (vijfhonderd) te storten

op P.C.R. 000- 0341901- 73 van Roger Janssen, Vlesserweg 30, B-3650 Dilsen, met de vermelding 'Boek Sangers'. Voor Nederland bedraagt de prijs f. 27,14 (zeventwintig guldens veertien cents), te storten op gironummer 20.15.252 van Rabobank Roosteren voor rekening 14.44.08.295 van Roger Janssen, Vlesserweg 30, B-3650 Dilsen, eveneens met de vermelding 'Boek Sangers'. Stort vandaag nog, want overmorgen kunt u te laat zijn!

Met vriendelijke groeten,
R. Janssen, drs. hist.

*'Pater Sangers
Je hebt met je humor en je lach
meer gedaan voor de geestelijke
gezondheid van de mensen
dan een leger van psychiaters'.*

Phil Bosmans



*Siemkensheuvel, eerste woonwagencentrum in België.
Tekening, ontworpen door René Simons (†)*